



## The Ransom of Dond

*Siobhan Dowd , Pam Smy (Illustrator)*

[Download now](#)

[Read Online](#) 

# The Ransom of Dond

*Siobhan Dowd , Pam Smy (Illustrator)*

**The Ransom of Dond** Siobhan Dowd , Pam Smy (Illustrator)

*She'd known from the day she learned to walk what destiny awaited her.*

Wonderfully atmospheric, this is the haunting story of Darra - who, as the thirteenth child to be born to her mother, is destined to be sacrificed to Dond, the dark god of the underworld. On the day she turns thirteen she'll be rowed out to sea, where she will leap overboard with a rock tied to her ankle. She can't think of a worse birthday present.

As ever, Siobhan Dowd's compelling prose swells emotion from the first page.

## The Ransom of Dond Details

Date : Published November 7th 2013 by David Fickling Books

ISBN : 9780857560902

Author : Siobhan Dowd , Pam Smy (Illustrator)

Format : Hardcover 112 pages

Genre : Fantasy, Young Adult, Childrens, Sequential Art, Graphic Novels, Fairy Tales

 [Download The Ransom of Dond ...pdf](#)

 [Read Online The Ransom of Dond ...pdf](#)

**Download and Read Free Online The Ransom of Dond Siobhan Dowd , Pam Smy (Illustrator)**

---

## From Reader Review The Ransom of Dond for online ebook

### **Xueting says**

Beautiful folk/mythical tale!

---

### **Joost says**

Mijn recensie kan je hier lezen: <http://nerdygeekyfanboy.com/recensie/...>

---

### **Ben Trevail says**

After recently reading A Monster Calls, I was intrigued when I spotted this in a local charity shop having not read any of Dowd's books. This is a short 80 page story myth based on a ransom a village has to pay to appease Dond - dark God of the Underworld. The ransom is that any thirteenth born child to a woman must be sacrificed. It's beautifully told and the illustrations by Pam Smy are a perfect match. A very enjoyable read.

---

### **Charlotte Latham says**

A beautiful book with striking illustrations full of the atmosphere of the legends of Ireland.

---

### **Willemijn says**

Klein, maar fijn! :)

---

### **Simran Kalsi says**

Ransom of Dond is about Karma. Its about the greatest law of "cause and effect". Good causes always get their due in the form of good fortune and victory and truth(like the mighty Sun) never fails to shine! Its a very nice story and gives you hope! Evil cannot win forever. And there is light at the end of that tunnel. Its a nice one time read.

---

### **Gregg says**

A wonderful little legend.

---

## Nicholas says

A great myth story.

---

## FantasyWereld says

Donds offer speelt zich af op een eiland, waar iedereen overgeleverd is aan de toorn van de duistere god Dond. Darra is als pechvogel geboren. Omdat ze het dertiende kind is van haar ouders, moet ze op haar dertiende verjaardag geofferd worden aan de kwade god. Gebeurt dit niet, dan zal er dertien jaar onheil zijn. Darra's lot staat dus al vast, en daar kan ze niets aan veranderen...

Darra woont al haar hele leven bij Cain, de dorpsoudste. Haar moeder heeft haar aan hem afgestaan omdat ze de aanblik van haar dochter niet aankon. Darra is buiten het dorp opgevoed, en ziet op tegen haar dertiende verjaardag de volgende dag. Ze hoopt dat Lug, de goede god, haar zal komen redden. Maar ze weet niet of dat wel kan. Heeft het nog wel zin om te hopen, of moet ze zich gewoon neerleggen bij haar lot?

Lees de hele recensie hier:

<http://www.fantasywereld.nl/recensies...>

---

## Samantha says

Nadat ik verscheidene, zeer goede recensies voorbij had zien komen, besloot ik dit boekje toch ook maar gauw bij de bibliotheek te halen.

Dit dunne boekje gaat over Darra. zij is geboren als 13e kind van haar moeder, waardoor er een vloek op haar rust. Darra moet op haar 13e verjaardag geofferd worden aan Dond, om er voor te zorgen dat haar dorp 13 jaren geluk krijgt. Zo niet, zal er een storm over het dorp razen.

Het verhaal leest heel vlot. Darra is een lief karakter, waar je al snel medelijden mee hebt. Het zal je maar gebeuren, dat je je hele leven al wacht op de dag waarop het hele dorp zal uitlopen om jou te zien verdrinken. Toch vond ik het verhaal te onrealistisch. Welke moeder zou niet tegen het lot van haar kind protesteren? Hoe kan een dorp hiermee instemmen? Ook het idee van die goden vond ik maar niks. Het verhaal sprak me gewoon niet echt aan, evenals de schrijfstijl. De ontknoping vond ik interessant, maar zeer voorspelbaar. Uiteindelijk was het dus een boekje wat je heel snel tussendoor kunt lezen (half uurtje), maar het was gewoon niks voor mij..

---

## Phoebe Ledster says

A beautiful book! It's short and very easy to read. It entices you in and keeps you guessing- a wonderful read!

---

## **Christina Reid says**

Atmospheric story that reads like a folktale. Barra is the 13th child in her family and will therefore become a sacrifice on her 13th birthday. Lovely illustrations and an engaging story, although the ending was rather abrupt.

---

## **Graziano says**

*Rinascerei sotto forma di un pesce, di un gabbiano o di una stella, o forse di tutti e tre.* (pagina 6)

---

## **Lee Anderson says**

When most readers hear the name 'Siobhan Dowd' no doubt they think of 'A Monster Calls' by Patrick Ness. Dowd is actually an extremely famous Irish - American who has written and published many short folk stories, her last idea for a story was A Monster Calls but she sadly died of cancer in 2007. Purchasing one of her books will not only add to your great collection but all the royalties from the purchase go to Siobhan Dowd Trust, for more info check out the website.

---

## **Eleanor Toland says**

Darra has always known that her life is promised to the god of the underworld. On the day of her thirteenth birthday she's destined to be rowed out into the ocean and thrown overboard with a stone tied to her feet, so the natives of her village can be protected from storms and famine. She's lived on a tiny island all her life, her only company the priest who will one day sacrifice her. Darra is understandably not happy about the situation, but gloomily accepts her fate, until the night before her birthday, when she's visited by a talking blackbird and for the first time in her short life, gets a chance.

*The Ransom of Dond* is a moody, unsettling fairytale about families, sacrifice and superstition. The short, posthumously published volume is lovingly presented- even the endpapers are gorgeously detailed. Pam Smy's stark illustrations, sketched in black and white with washes of greyish blue, are an ideal compliment to Siobhan Dowd's words. A real treasure.

---