



Pluk van de Petteflet

Annie M.G. Schmidt , Fiep Westendorp (Illustrator)

[Download now](#)

[Read Online](#) ➔

Pluk van de Petteflet

Annie M.G. Schmidt , Fiep Westendorp (Illustrator)

Pluk van de Petteflet Annie M.G. Schmidt , Fiep Westendorp (Illustrator)

Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed ermee door de hele stad en zocht naar een huis om in te wonen. Af en toe stopte hij. En dan vroeg hij aan de mensen: 'Weet u niet een huis voor me?' Uiteindelijk vindt hij wat: het torentje van de Petteflet. Daar maakt hij kennis met de Stampertjes, mevrouw Helderder, Aagje, Zaza en nog veel meer.

Pluk van de Petteflet Details

Date : Published 2008 by Querido Kinderboek (first published 1971)

ISBN : 9789045101132

Author : Annie M.G. Schmidt , Fiep Westendorp (Illustrator)

Format : Hardcover 166 pages

Genre : Childrens, Fiction

 [Download Pluk van de Petteflet ...pdf](#)

 [Read Online Pluk van de Petteflet ...pdf](#)

Download and Read Free Online Pluk van de Petteflet Annie M.G. Schmidt , Fiep Westendorp (Illustrator)

From Reader Review Pluk van de Petteflet for online ebook

Anne says

I believe this book has been read by practically every Dutch child since it was first published in 1971. Since no one ever bought it for me *glares at family members*, I had to get my Pluk fix from being read to from it at kindergarten and the early years of primary school. Of course, sitting in a classroom with roughly 25 other kids who were noisy and smelly didn't make it the best kind of experience. Sooo, I had to make numerous visits to the library instead to be able to read it properly. Which wasn't a punishment because, hey, books! I'm just saying it would've been better if I actually *owned* the freaking book myself ...*glares again and goes off on a tantrum*

Basically, this book is *all* I've ever wanted! Apart from a baby brother, a dog, and a Playmobil pirate ship...oh, and basically everything from Polly Pocket, especially this tree house...

But er, yes, book review!! When I saw *Pluk van de Petteflet* had been translated into English, and an ARC was available at Edelweiss, damn rights I had to download it!

The story and characters: can you believe most of it felt like it was new to me again? I forgot all about the Curlicoo, the Stampers, and the tell me where-wolf! The odd and funny characters really make the story. I mean, the protagonist is a completely independent 10-year-old (ish) boy who drives around in a tow-truck and lives in his own tower on the roof of a flat? Then you've got a lady with OCD who can't stop cleaning..., a hippie who's too intoxicated from whatever kind of drugs he's on to have a coherent conversation with (this can only be a Dutch children's book eh ;)), a pet cockroach named Zaza*, and a single guy with six children who happen to be the messiest family ever and live on a floor made out of mattresses. I could go on and on but that would take away some of the surprises of the story should you ever decide to read it yourself.

Each chapter is a little story in itself, either by introducing a new character or situation. All the chapters combined still form one bigger story, though.

The illustrations: I love Fiep Westendorp's drawing style. It's simple, yet incredibly fantastical. Real, yet surreal. Oh, what am I blabbering about, here are some more examples!

The Stamper family

Because I love these illustrations so much, there's going to be something related to them in my giveaway tote bag this week, so keep an eye out for that if you think these look cool as well!

The translation: I was dreading this part because usually, a lot gets lost when it comes to translations. It's a reason why I always try to read a book in its original language. With the emphasis on 'try'. My Russian's a bit rusty, for example.

I don't know if it's because I forgot so many of the original names or because it was done very well, but I don't believe I have any true complaints in this department. I only thought the name Pill Building as a translation for Petteflet, which literally means a Hats Flat (or Crappy Flat, depending on your interpretation of it) was a bit strange but, other than that, I've got zilch to whine about.

This is a must-read children's book, in my opinion. A timeless gem for all ages. You can read it to your children, but you can also just read it yourself (or to your dog, like I did). I know I'm incredibly biased here but I'm giving this book five brownies because I enjoyed it so much again, which isn't always the case when trying to relive some childhood moments (Samurai Pizza Cats *cough*).

A big thank you to the publisher for providing me with a copy of the book via Edelweiss in exchange for an honest opinion!

*When I was in primary school, a guy from the WWF came by one day to educate us about nature and shit. He brought a pet cockroach with him who was named Zaza, and the original idea was to let it live with all the children of my class for one week each. Unfortunately, it already died during its first week out when it was staying with a friend of mine. Lord knows what happened to that poor cockroach because I'm sure you all know that cockroaches can survive almost anything.

RIP Zaza.

Roxanne says

Vroeger werd ik heerlijk in dit boek voorgelezen thuis en op school. Nu vind ik het nog steeds een leuk boek. Wie kent tegenwoordig Pluk en zijn rode kraanwagentje niet. Het boek heeft korte verhaaltjes wat fijn is als je het voorleest.

Het verhaal gaat over Pluk die opzoek is naar een huisje. Hij kan niks vinden totdat hij hoort van Dollie de duif dat er een torenkamertje vrij is in de Petteflet. Pluk maakt snel vrienden en niet alleen met mensen, maar ook met dieren. Samen met zijn vrienden maakt hij van alles mee: het redden van de torteltuif, op reis met de Stampertjes en het redden van de Krullebaar. Ik vind het mooi hoe Pluk door het vuur gaat voor zijn vrienden. Hij zet zich over zijn angsten heen om andere te helpen, dat is een stukje bewijs van echt vriendschap.

Eigenlijk is Pluk best wel jong om op zichzelf te wonen. Op die leeftijd zou ik er niet aan moeten denken om alleen te wonen, maar gelukkig heeft Pluk zijn lieve vrienden.

Ik vind mevrouw Helderder een fantastisch personage. Ik dacht dat mijn moeder al veel aan schoonmaken deed, maar mevrouw Helderder spant de kroon.

Jessie Kramer says

Wat er voor mij in dit boek uitspringt is de boodschap van het boek. Pluk maakt heel veel dingen mee en weet meerdere malen situaties te redden of te verbeteren. Soms zitten hem dingen tegen en soms zitten ze mee. Pluk maakt heel veel vrienden in de verhalen, die heb met alles willen helpen. De boodschap die ik uit het verhaal haal, is dat als je in jezelf gelooft het uiteindelijk allemaal goed komt. Pluk is heldhaftig en gedreven. De verhalen zijn geschreven met veel humor, ook is het niveau van de teksten niet te hoog en dus makkelijk te begrijpen en des te leuker om voor te lezen aan een groep :). Het is en blijft een klassieker.

Marco Speth says

Pluk van de Petteflet. Een jongetje met een petje en een brandweerwagentje, op zoek naar een woonlocatie. Hij komt terecht in de Petteflet, waar hij al gauw veel vrienden maakt. Al wilt niet iedereen zijn vriendje zijn. Mevrouw Helderder heeft het niet zo op Pluk. Mevr. Helderder houdt heel erg van schoon en doet niks anders dan schoonmaken. Pluk heeft een kakkerlak als huisdier, dat ligt bij Helderder dus niet lekker.

Pluk wordt ook vrienden met een duif genaamd Dolly. Pluk is dus een echte dierenvriend. Op een dag krijgt Pluk te horen dat ze het bos willen kappen om er een nieuwe parkeerplaats te plaatsen. Dit laat Pluk niet zomaar gebeuren en bundelt zijn krachten met de bewoners van de Petteflet om te proberen dit tegen te houden.

Pluk van de Petteflet, een boek(/film) waar ik vroeger ontzettend veel plezier aan heb beleefd. Ook bij het weer opnieuw lezen van dit boek, heb ik me kostelijk vermaakt. Wat dit verhaal voor mij heel leuk maakt om te lezen, is dat ondanks het boek uit veel personages bestaat, het toch heel erg duidelijk is. Zo wordt elk

hoofdstuk eigenlijk een nieuw personage voorgesteld. Dit maakt het makkelijk om het hele verhaal te volgen zonder onduidelijkheden.

Buiten dat vind ik het gewoon een ontzettend grappig en spannend boek! Het heeft voor mij mooie herinneringen.

Echt een aanrader voor mensen die van Annie M.G. Schmidt boeken houden!

Thomas says

Deze moderne klassieker over een ontheemde jongen heeft me diep geraakt. In heldere taal beschrijft Mevr. M.G. Schmidt hoe het is om als kind op te moeten groeien in een harde geglobaliseerde wereld, waardoor deze roman decennia na het verschijnen ervan nog steeds brandend actueel blijft. Het hoofdpersonage worstelt met talloze vragen die blijven nazinderen bij de lezer. Wat doet een tienjarig jongetje moederziel alleen in een flatgebouw? Waarom praat hij met meeuwen? Hoe zit het met de cholesterolwaarde van de familie Stamper, die dagelijks frieten eet?

Mips says

Wie kan mevrouw Helderder een weekje naar ons chaotische huis sturen (liefst als we zelf weg zijn)? In ruil zorgen wij voor een kolonie krullevaarders!

Evelien says

Vroeger vond ik het verhaal van Annie M.G. Schmidt fantastisch! Pluk in zijn rode brandweerwagentje, die met al zijn vriendjes allerlei avonturen beleefde in en rondom de Petteflet...

Wel vond ik het verhaal ditmaal wat minder.

De grote "slechterik" was Mevrouw Helderder die allemaal gekke capriolen uithaalde om Pluk uit de Petteflet te krijgen.

Het verhaal was heel fantasierijk (wie heeft nou niet een hapje willen proberen van de Hasselbramen?) maar ik vond het allemaal heel ouwelijk geschreven. Natuurlijk is dat niet gek, want dit verhaal is natuurlijk al vrij oud.

Al met al was het een redelijk vermakelijk boek, maar ik zou het niet nogmaals voor mijn plezier lezen. Deze blijft netjes in de kast tot er kinderen in mijn leven zijn om voor te lezen.

Myrthe says

Eén van de leukste boeken die ik heb gelezen. Ik hield vroeger al heel veel van dit boek omdat het over allerlei dieren gaat. Het boek gaat over Pluk, hij heeft een rood kraanwagentje en in het begin van het boek trekt Pluk in bij de Petteflet, in het torenkamertje. Het boek wordt verteld door een alwetende verteller. Pluk maakt allerlei avonturen mee en redt allerlei dieren. Een leuk boek voor kinderen en ze leren goed dat het leven, ondanks tegenslagen, allemaal weer goed komt.

Zakaria says

Een boek van Annie M.G. Schmidt, dat belooft natuurlijk veel goeds. Ik ben een groot fan van al haar boeken, en heb deze vroeger vaak gelezen. De originaliteit maar toch realiteit zijn sterke aspecten van haar verhalen. Dit is dan ook het geval bij Pluk van de petteflet.

Pluk is een jongetje van kleuterleeftijd wat strijdt voor zijn dierenvrienden en gaat wonen in het torentje van de petteflet. In eerste instantie lijkt mij dit al een aantrekkelijk en pakkend onderwerp voor kinderen, omdat er dieren in het verhaal worden betrokken. Het is een verhaal waar kinderen zich in kunnen verplaatsen. Het boek speelt dus in op de fantasie van jonge kinderen. Ik kan me goed voorstellen dat jonge kinderen zich willen identificeren met Pluk, want het is nou eenmaal een jonge held.

Maar ook ik heb dit boek al meerdere keren gelezen, en nog steeds vind ik het een sterk verhaal. De tekeningen in het boek zorgen voor een nog grotere beleving van het verhaal.

Het voelt alsof je zelf in het verhaal zit. De rode kraanwagen die op het boek staat afgebeeld en waarmee Pluk rondrijdt, blijft mij voor altijd bij.

Pluk beleeft avonturen met mevrouw helderder, het meisje Aagje en de familie Stamper. Dit zijn flatgenoten van Pluk. Het boek draait om vriendschappen, zowel met dieren als mensen. Deze afwisseling maakt het boek meer dan aantrekkelijk voor zowel kinderen als ouders.

Maaike says

:)

Lana says

Ik vond dit boek heel leuk om weer te lezen, vooral omdat ik er vroeger zo gek op was. Door alle rare dieren en mensen die erin voorkomen ontstaan de meest bizarre situaties! Zoals een gestolen krullebaar en een praten de schelp (lispeltuut) of een bramenstruik met hasselbramen waar iedereen die het eet van gaat spelen. Pluk komt in steeds gekkere situaties terecht met behulp van zijn vrienden Aafje en de familie Stamper. Ik zou dit zeker aanraden!

Jvd036 says

Het welbekende boek uit (bijna) iedereen's jeugd!

Zo ook die van mij en ik herinner mij nog goed dat ik vroeger door mijn ouders uit het boek werd voorgelezen en zelf ook stukjes heb gelezen om te oefenen. Het leuke aan dit boek vind ik de humoristische en beeldende manier waarop het geschreven is, ook de tekeningen erbij kan ik waarderen. Het verhaal is een groot avontuur waar kinderen goed in worden meegesleept.

Joy Slot says

Welk kind kent het niet? Pluk van de Petteflet was het boek die elk kind wou lezen vroeger. Het boek gaat over een jongetje genaamd Pluk. Hij gaat in de torenkamer van de Petteflet wonen. Daar maakt hij al meteen veel vriendjes. Bijvoorbeeld: Zaza (kakkerlak) , Dollie de duif en Aagje. Alleen dan horen zij dat er grote bulldozers komen om de Torteltuif te vernietigen. Daar willen zij een stokje voor steken. Samen met zijn rode kraanwagen gaan Pluk en zijn vrienden de tortelduif proberen te redden!

Het is een heerlijk boek om voor te lezen aan kinderen. De kinderen zijn helemaal weg van de mooie illustraties in het boek. Het boek is netjes opgedeeld in hoofdstukken waardoor het handiger wordt om voor te lezen. Ik kon niet wachten om het boek weer te lezen ook al heb ik het heel veel gelezen toen ik in de onderbouw van de basisschool zat.

Kortom, Pluk van de Petteflet is zeker een aanrader om voor te lezen aan kinderen of gewoon als je zelf weer helemaal in je jeugd terecht wil komen en de wereld van Pluk van dichtbij mee wilt maken!

Tessa Keizer says

Ik ben opgegroeid met Pluk van de Petteflet. Mijn jongste broertje is 6 jaar jonger dan dat ik ben en dit was altijd zijn favoriete film. Het boek had ik nog nooit gelezen (of voorgelezen gekregen) tot nu. Pluk van de Petteflet is een mooi, groot boek, met veel plaatjes, een leuk verhaal over de kleine Pluk die in het torenkamertje van de Petteflet komt wonen en vriendschappen sluit met een hoop mensen uit de flat en mevrouw Helderder die hem telkens dwarszit. Mooi boek om voor te lezen en met een hoop plaatjes die je kan laten zien. Karakters zijn herkenbaar en er komen steeds meer dingen in voor die je laten lachen, met als kers op de taart natuurlijk de Krullenvaar die gered moet worden van het Vogelmuseum! Prrr... Ta lie loe!

Maaïke Van says

Ik voelde het enthousiasme tot in me tenen. Wat een leuk boek om opnieuw te lezen. Met zijn rode brandweerwagen komt hij uit bij het torentje van de Petteflet. Het is een boek dat je makkelijk kan lezen. Er gebeuren veel dingen en Pluk probeert elke situatie te redden of een beetje beter te maken. Hij laat zich niet gauw gek maken en laat zien dat hij een kleine held is. Als kind heb ik dit boek vaak gelezen. Je kan er niet omheen, Pluk van de Petteflet is een echte topper!

Deborah Nel says

Het boek "Pluk van de Petteflet" is een leuk, makkelijk lezend boek. Het boek is geschreven voor jonge kinderen maar oudere kinderen (zoals studenten) vinden dit boek nog erg leuk om te lezen. Zo vond ook ik dit boek zeer leuk om te lezen, er kwamen herinneringen naar boven van vroeger dat dit boek werd voorgelezen in de klas. Het boek bestaat uit één verhaal wat over Pluk gaat. Pluk is een jongen die op zoek is naar een woning, zodra hij denkt dat hij in het park moet overnachten word er een huis aangeboden aan hem. Pluk is de nieuwe bewoner van de zolderverdieping van de Petteflet. Hier heeft hij al nieuwe vrienden gemaakt en ook is hij de redder van de meeste dieren in nood.

Mirte Morgen says

Pluk van de Petteflet, wie kent het boek nou niet. De leuke verhalen van Annie M.G. Schmidt aangevuld door de prachtige tekeningen van Fiep Westendorp maken dit boek compleet voor kinderen. Voordat ik zelf kon lezen werd mij dit boek al voorgelezen. Ik kon als kleintje uren naar de tekeningen kijken. Het boek nodigt kinderen uit om te fantaseren en om verder te lezen. Pluk van de Petteflet is ook verfilmd.

Anne says

Dit boek laat zien wat een geweldige avonturen je kunt beleven met een klein beetje fantasie. Het is een geweldig kinderboek. Vroeger toen ik klein was las mijn moeder ons altijd voor uit dit boek, en toen ik het zelf ging lezen kwamen die herinnering allemaal weer terug. vroeger wou ik ook altijd bij de familie de stampertjes horen.

Irina says

Een heerlijk boek, dat ik vroeger al verslond met mijn moeder, bracht een hoop herinneringen naar boven. De schrijfster schrijft op een prettige en simpele manier, het verhaal over het jongetje dat geen huis heeft en hoort over de Petteflet vind ik op zichzelf al een bijzonder onderwerp, maar de schrijver kan het maken van vriendschappen tussen de dieren die er leven en Pluk zo realistisch schrijven waardoor je bijna aan geloven dat het echt is. Alle avonturen die Pluk meemaakt zijn gewoon als kind, maar ook voor mij, ontzettend gezellig en leuk om te lezen.

Stan Kraehe says

Dit is een echt kinderboek. Het bevat een leuk hoofd karakter, een meisje waarop hij verliefd is, een gekke familie en aparte buurtbewoners. De karakters in het zijn allemaal eigenaardig en allemaal origineel. Iedereen heeft iets wat hem/haar compleet origineel en mooi verzonnen maakt. Het boek is een superleuk avontuur van Pluk en zijn vriendjes die een mysterieus wezen proberen te redden uit de handen van de slechterik uit het verhaal. Kortom een echte aanrader voor kinderen van alle leeftijden. Ook al is het voor nostalgie of een leuke leeservaring, Pluk van de Petteflet heeft het voor iedereen.
